

LJUNGSKILE NYHETER

www.ljungskilenyheter.se

Nr 2 | Fredag 29 september 2017



BOKMÄSSAN. Årets upplaga av Bokmässan har temat bildning.

Foto: Malin Söderberg

Bokmässan i full gång

Svårt att få fler präster till Ljungskile

Samtidigt som Ljungskile församling har en ledig präst-tjänst ute, har de svårt att få in vikarier.

sidan 3

Delade meningar om LSK:s framtid

Ljungskile SK:s ekonomi är dålig och enligt klubben behövs ytterligare hjälp från kommunen.

sidan 7

Sofiedal under förändring

Äldreboendet i Ljungskile går från att vara ett vård- och omsorgsboende till ett trygghetsboende.

sidan 2

Att fela är mänskligt

Vi börjar komma in i tempot igen efter ett långt sommarlov. Förvisso har flera av oss under sommaren fått testa på "hetluften" och arbetat ute på olika redaktioner. Trots det kunde ett par tecken på ringrostighet skönjas i vårt föregående nummer. Förhoppningsvis har vi nu, lagom till vårt andra utgåva blivit mer varma i kläderna.

EN AV VECKANS större händelser är Bokmässan som drog igång i torsdags. Ljungskile Nyheter har träffat Ellen Mattson som kommer att medverka på mässan. I ett intressant personporträtt berättar hon mer om sin kommande bok. Vår reporter Malin Söderberg har djupdykt i Ljungskile SK:s historia och dessutom fortsätter vi med att följa upp tips från er läsare.

VI ÄR FÖR övrigt mycket tacksamma över de tips vi fått in och uppmanar er att skicka in fler. Tips eller tankar går utmärkt att skicka till ln@ljungskile.org.

Med det här färskta exemplaret av Ljungskile Nyheter i din hand, kan vi från redaktionens sida bara önska att du får en trevlig stund. Förhoppningsvis kan det lysa upp en tillvaro som blir allt mörkare i takt med höstens intåg.

God läsning.

MELKER TOLLSTÉN

Nyhetschef

Rättelse: Två namn fel i föregående nummer

I förra veckans nummer av Ljungskile Nyheter skrevs fel efternamn ut i en artikel om konstnären Birgitta Esborn Hermansson, vilket är hennes rätta efternamn. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för detta.

Något som vi också vill rätta är stavningen på området Ammenäs i Uddevalla kommun, som också stavades fel i föregående nummer av Ljungskile Nyheter.



OMBYGGNATION. Sofiedal byggs om till ett trygghetsboende.

Foto: Johan Lindahl

Trots kritiken – Sofiedals hyresgäster nöjda

LJUNGSKILE: Under Ljungskile Nyheter Tipsa-dag kom det in funderingar kring Sofiedals äldreboende. De som lämnade tipset ville veta varför många bostäder står tomma, och varför underhållet är dåligt. Vi på redaktionen har undersökt saken närmare.

När Ljungskile Nyheter besöker Sofiedal närmar klockan sig tolv och det ska snart serveras lunch. Dagens val står mellan fiskfärsbiffar och kycklingryta. Gösta Magnusson från Forshälla sitter tillsammans med några andra boenden i foajén utanför matsalen. De verkar trivas med sitt boende på Sofiedal. Maten har de heller inga klagomål på. Gösta Magnusson har bott där i fem år, och berättar att hans anhöriga också är nöjda med hans boende.

Äldreboendet Sofiedal håller successivt på att gå från att vara ett vård- och omsorgsboende till att bli ett trygghetsboende. Äldreboenden är mer inriktade på vård, medan ett trygghetsboende är lite mer individuellt. Trygghetsboenden fungerar mer

som helt vanliga lägenheter, men man får bättre tillgång till aktiviteter, och mer gemenskap med de andra i huset. På Sofiedal finns en trygghetsvård som till exempel ordnar aktiviteter för de som bor i huset.

BOSTADSBOLAGET HSB HÅLLER successivt på att förändra Sofiedal till ett trygghetsboende, genom att bland annat fräscha upp gemensamma utrymmen. Till exempel ska man måla om korridorer, entréer och matsal, samt fixa nya belysning. Det har varit ett stort intresse för boendet på Sofiedal, och de få lägenheter som står tomma gör bara det för att nya hyresgäster ska flytta in, förklarar Teppo Määttä, fastighetsförvaltare på HSB Norra Bohuslän.

– Det har skrivits flera nya kontrakt bara den här veckan, säger han. De som står för ombyggnationen är HSB tillsammans med Uddevalla kommun.

MALIN SÖDERBERG

malin.jl16@edu.ljungskile.org

Prästbrist i Ljungskile

”Svårt att få tag på vikarier”

LJUNGSKILE: Just nu råder det brist på präster i Ljungskile församling. En av de redan två anställda prästerna är sjukskriven. Dessutom söker församlingen ytterligare en präst. Hittills är det dock ingen som har sökt den lediga tjänsten – samtidigt som församlingen har svårt att få tag på vikarier.

Tidigare i år lade Ljungskile församling ut en annons om en vakant prästtjänst, då de sedan i våras varit i behov av att tillsätta ytterligare en präst. Karin Coxner, kyrkoherde i Ljungskile församling, tjänstgör själv som präst varannan helg och resterande helger arbetar vanligtvis den präst som nu är sjukskriven.

– Utöver det är vi som sagt i behov av ytterligare en tjänst, säger Karin Coxner.

De helger som hon själv inte tjänstgör får församlingen helt enkelt ringa in vikarier, vilket enligt henne inte alltid är det lättaste.

– Vid ett tillfälle, med två veckor kvar till ett inbokat dop, hade vi väldigt svårt att få tag på en vikarie. Expeditionen ringde närmare fyrtio samtal till olika vikarier innan de till slut fick tag på någon, säger hon.

När det krisar, och församlingen inte får tag på någon vikarie, får ibland pensionerade präster arbeta.

– Det är vi såklart väldigt tacksamma för, även om det egentligen inte ska behövas.

ENLIGT KARIN COXNER har det varit en pressad arbetsituation sedan i somras – även om det för tillfället är en ganska lugn period.

– Självklart är det tufft, men just nu befinner vi oss i en relativt lugn period innan både konfirmationer och adventsfiranden drar igång.

Under julen är gudstjänster ett stående inslag under helgerna, och då är församlingen, enligt Karin Coxner, i större behov av ytterligare en präst.

Främst hoppas hon på att tjänsten ska bli tillsatt så snart som möjligt – helst redan till våren. För hittills har de inte fått in en enda ansökan.

– Delvis tror jag det beror på att det saknas präster överlag, men också kanske för att det är svårare att fylla arbetsplatserna i mindre samhällen som Ljungskile, säger hon.



Foto: Emma Liimatainen

PRÄSTBRIST. Karin Coxner är kyrkoherde och en av de som tjänstgör som präst.

FRÅGAN ÄR OM det råder brist på utbildade präster överlag? Enligt Martin Larsson, pressekreterare på Svenska kyrkans kansli i Uppsala, är det inte brist på präster – det har snarare med det geografiska läget att göra.

– Tittar man på statistik från Svenska kyrkans utbildningsinstitut är det generellt sett inte färre som utbildar sig till präster i dag. Det går såklart lite upp och ner, men det har ingenting med färre utbildade att göra. Det är snarare så att färre präster söker sig till just lands- och glesbygden, säger han.

Enligt den senaste statistiken var det totalt 61 präster som tog examen från universitetsutbildningen i Lund och Uppsala år 2015, och totalt 57 stycken 2016. Hittills har 39 präster examinerats i år.

NÄR JUST KONFIRMATIONERNA i Ljungskile församling drar igång i slutet av oktober kommer en präst från Göteborgs stift in vilket blir en avlastning i församlingsarbetet. För Karin Coxner tjänstgör inte bara som präst. I och med sin roll som kyrkoherde har hon också ett övergripande ansvar som arbetsledare. Hon har också en plats i kyrkorådet.

– Jag måste ju hinna med mina andra arbetsuppgifter också, så vi är väldigt tacksam-

ma när vi får hjälp utifrån, säger hon och fortsätter:

– Men jag är ändå hoppfull. För får vi inte in några ansökningar nu i höst så kommer vi så klart att anstränga oss ytterligare för att annonsera ut den lediga tjänsten, säger hon.

Har ni någon gång behövt ställa in en gudstjänst, ett dop eller bröllop på grund av prästbristen?

– Nej det har vi inte behövt, däremot så har vi inte kunnat utöka gudstjänstlivet som vi hade velat. Vi hade bland annat planer på att starta samtalskvällar där vi tänkt diskutera konst och livet, men de har vi inte kunnat på grund av för få präster i församlingen.

Om man till exempel ska gifta sig – behöver man oroa sig för att bli utan präst då?

– Man behöver absolut inte oroa sig. Vi löser det alltid, det enda som kan hända är att man kanske får reda på vilken präst man får lite senare än vanligt.

ELIN GUSTAFSSON

elin.jl16@edu.ljungskile.org

Det är vi som gör Ljungskile Nyheter som papperstidning:

Tipsa oss: ln@ljungskile.org



Elin Gustafsson



Emma Liimatainen



Johan Lindahl



Melker Tollstén



Malin Söderberg



Ansvarig utgivare: Ellen Andersson Tel: 0522-68 69 59
Adress: Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile E-post: ln@ljungskile.org

Tidning | Radio | Webb-tv | www.ljungskilenyheter.se



PUBLIK. Årets start av Bokmässan lockade en stor publik.

Foto: Malin Söderberg

Bokmässan – allt för både stora och små

I torsdags startade Bokmässan i Göteborg för 33:e året i rad. Årets tema är Bildning där man valt att fokusera på demokratins grundvärden. Nytt för i år är Barnsalongen som är till för de små bokälskarna. Den finländska litteraturen har även fått större plats i år av anledning till Finlands 100-års jubileum.

Även fast portarna nyss hade öppnat under torsdagsmorgonen var Bokmässan snabbt igång. Pressen fotade och filmade i bakgrunden, de yngre hade letat sig till serietorget och hela lokalen nästan vibrerade av allt surr. Alla fanns där, från den

pensionerade förskoleläraren från Umeå till den danske tecknaren som var där för att nätverka.

På Bokmässans andra våning hölls det seminarier, i princip non stop under mässans öppna timmar. På den första våningen trängdes författare, illustratörer, journalister och förlag. Det är ett mäktigt hopkok av olika språk, åsikter och nationaliteter. Något som utmärker sig i år är att den finländska litteraturen har fått större utrymme. Detta med anledning av Finlands 100-års jubileum. Letar man sig bort till Mångspråkstorget kanske man har tur att precis som Ljungskile Nyheter gjorde, stöta på ett gäng glada finlandssvenskar.

BOKMÄSSAN BJUDER OCKSÅ på en hel del annat. Bland annat kan man höra journalisten Clas Svahn berätta om sin nya bok "Koder, krypton och dolda budskap". Om man är intresserad av serier kommer Nina Hemmingsson och Johannes Klenell hålla i föredrag om "Hur kan serier och satir förändra världen?". Är man sugen på att se en debatt kan besökarna bland annat se SVT:s programdirektör Jan Helin tala med DN:s Björn Wiman om mediernas roll ett år före valet. Kort och gott finns det mycket Bokmässan erbjuder för människor i alla åldrar.

MALIN SÖDERBERG

malin.jl16@edu.ljungskile.org



Enkät: Vad tycker du om årets tema Bildning på Bokmässan?



Betty Andersson, Lund och Suss Jacobsson, Ystad:

– Vi hade inte ens tänkt på temat, utan hade bara tänkt åka hit. Men det är så klart ett viktigt tema.



Fotokollage: Malin Söderberg



Totte Wiberg, Göteborg

– Ja, bildning är så klart ett viktigt tema.



Gunnel Ström, Laholm:

– Jag tycker det är bra om barn börjar läsa tidigt. Jag har ett barnbarn i åttan som läser tjocka böcker på engelska, det är kul. Men det är svårt att få barn intresserade.

FAKTA

Bokmässan 2017

Vad: Nordens största mötesplats för bok- och biblioteksbranschen.

När: torsdag 28 september - söndag 2 oktober.

Var: Svenska mässan i Göteborg

Historia: Första mässan hölls år 1985, då med ungefär 5 000 besökare. Sedan dess har Bokmässan vuxit sig större och mottagit ungefär uppemot 100 000 besökare årligen.

Källa: www.bokmassan.se

FÖRFATTARE. Ellen Mattson är aktuell med sin nya bok *Tornet och fåglarna*.

Foto: Johan Lindahl

Ellen Mattson om nya romanen

Ett drömliknande tillstånd, utan att i förväg ha någon plan. Så beskriver hon sin skrivandeprocess. Ljungskileförfattaren är aktuell med sin tionde roman *Tornet och fåglarna*, om 1700-talsofficeren som gav upp. Ljungskile Nyheter har träffat Ellen Mattson.

När vi träffas i receptionen på Ljungskile folkhögskola ser sig Ellen Mattson glatt omkring i skolans lokaler.

– Jag önskar att jag kunde komma hit oftare, säger hon.

För 25 år sedan arbetade hon som bibliotekarie på Ljungskile bibliotek, och redan då hade hon avslutat sin första roman, "Nattvandring", som 30-åring.

– Jag har alltid tänkt att jag skulle bli författare. Min pappa var det, så jag såg yrket hemma, men innan jag var "redo" att börja skriva så tog jag kurser i musik och litteraturvetenskap.

I HELGEN SKA hon medverka på Bokmässan, där hon ska samtala kring och signera sin nya roman *Tornet och fåglarna*, den tionde i ordningen. Boken är en skildring av en ensam man som pressas hårt, ger vika och straffas för det.

– Det är en verklig händelse som är utgångspunkten för den. Under slutskedet av det Stora nordiska kriget, som inföll mellan år 1700 och 1720, så belägrade danska trupper Marstrands fästning, och då hände någonting som har förbryllat eftervärlden, säger hon och fortsätter:

– Kommendanten för fästningen gav upp efter bara fyra dagar trots att han hade både mat och ammunition. Han hade liksom inget bra skäl för att ge upp, och det gjorde att han ställdes inför krigsrätt och sedan avrättades. Jag ville skriva om honom, och tänka mig in i hans situation.

Hon förklarar att anekdoten i sig alltid har funnits där, svävades omkring, som en del av bohusläns historia.

NÄR HON SKRIVER gör hon det helst ensam i sitt hus i Branseröd utanför Ljungskile, eller läser 18- och 1900-talsklassiker som Thomas Mann eller Jane Austen. Skriver gör hon på fasta tider, mellan åtta och tolv på förmiddagen, innan hjärnan blivit nedskräpad, som hon uttrycker det. Hon hamnar i ett drömliknande tillstånd, utan att egentligen ha någon plan kring vad hon ska skriva i förväg. Dessutom är det alltid penna och papper som gäller, för att sedan skriva rent texten på skrivmaskin. Enligt Ellen Mattson är det något förrädisk i att skriva på en dator, då man lätt kan frestas att tro att texten är klar alldeles för tidigt.

Själva skrivandet är något hon älskar, medan utgivandet av boken uppskattas mindre och mindre.

– Att skriva är det roligaste, men allt det där runt omkring, det är ju inte det som är det viktiga, säger hon.

HON BELYSER OCKSÅ vikten av att få yngre att läsa mer, och läsandets effekt på vår hjärnkapacitet, speciellt i ung ålder.

– Det här är en intressant fråga, för i Finland har man större framgång och bättre skolresultat. Jag pratade om det här med en finlandssvensk journalist som jag träffar ibland, och han hade frågat ett gäng tonårsskallar hur vi ska få dem att läsa mer. "Ni ska tvinga oss", hade de svarat.

– Det är naturligtvis inte hela svaret, men det gäller att hitta rätt böcker. Att komma med Dostojevskijs *Brott och straff* och lägga i händerna på en 15-åring är inte rätt väg att gå, säger hon och skrattar.

JOHAN LINDAHL

johan.jl16@edu.ljungskile.org

Klartecken för nytt hotell vid Torp

Nu är det grönt ljus för fortsatt planering av det nya hotellet vid Torp i Uddevalla, detta uppger P4 Väst. Redan 2011 meddelade den norska entreprenören Arild Aaserud att han planerade att bygga ett nytt hotell. Det var då planerat att stå klart 2014. Nu har kultur- och fritidsnämnden gett klartecken till fortsatt planering. Byggnationen kommer inte att påverka växter, djurliv och fornlämningar som man först trodde, och därför finns nu inga hinder.

– Det är väldigt positivt, det går framåt och vi har massa intressenter för att driva hotellet. Det ser mycket bra ut och det blir ett gott landmärke för Uddevalla, säger Arild Aaserud till P4 Väst. Aaserud vill bygga Bohusläns högsta byggnad med 22 våningar och 240 rum. Han hoppas på byggstart 2018.

Uddevalla kommun öppnar jobbkafé

Som en del av projektet Link öppnar på torsdag ett jobbkafé i Dalabergs centrum i Uddevalla. Målet är att få unga att komma ut i arbetslivet eller att börja plugga.

– Vår uppgift är att hitta de här ungdomarna, och detta är ett nytt grepp för att nå ut till dem. Det här är ett sätt att ge mer riktig, praktisk hjälp och personlig rådgivning. Vi vill hjälpa de som är utanför alla slags system, och det är egentligen inte så svårt att bryta det mönstret, säger Claes Ostwald, en av tre ungdomskonsulenter på jobbkaféet till Ljungskile Nyheter.

Korv återkallas efter salmonellalarm

Salami av märket Zeta återkallas från flera butiker efter att kunder larmat om salmonella. Även på Ica Supermarket i Ljungskile har nu korven tagits bort från hyllorna.

Den senaste månaden har Folkhälsomyndigheten fått in 30 fall av samma ovanliga sorts salmonellatyp. Av de 30 insjuknade uppger 17 att de ätit av Zetas salamikorv Fuet. De drabbade finns i sju län runt om i landet, men framför allt i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

På Ica Supermarket i Ljungskile har ett 15-tal korvar plockats bort från hyllorna.

– Vi fick en återkallelse redan den 21 september, så den är borttagen ur hyllplatsen och spärrad i kassan, säger butikschefen Stefan Rosin.

Salmonella kan ge buksmärter, feber, diarréer och kräkningar.

Oklar framtid för Ljungskile SK

LJUNGSKILE: Anrika Ljungskile SK har ekonomiska problem. Det är ingen hemlighet. Samtidigt vill man tillbaka in i elitfotbollen, det är heller ingen hemlighet. Men turerna kring klubben fortsätter och nu säger styrelsens ordförande att klubben är vid vägs ände.

Statistiken över LSKs medlemmar är ganska imponerande. Utav de drygt 3 700 som bor i Ljungskile är 1 200 medlemmar i klubben. Lite snabb matte och man kommer underfund med att det är ungefär en tredjedel. Av de 1 200 medlemmarna är 400 barn och ungdomar. En statistik som de flesta klubbar nog hade varit stolta över. Och det är också LSK:s ordförande Erland Holmdahl. Han har varit ordförande i två år. Han satt alltså på första parkett när LSK störtade ner till division ett.

Men han vill inte hymla med klubbens planer för framtiden. De ska tillbaka till elitfotbollen. LSK har nästan alltid spelat elitfotboll. De flesta LSK-fans med några år på nacken minns hur man på sju år under 90-talet gjorde en succéresa – laget gick från division 5 till Allsvenskan. Dock var man bara upp och vände, och 1998 spelade man återigen i den näst högsta serien. Ett decennium senare var LSK uppe och vände i Allsvenskan en andra gång, för att sedan bosätta sig i Superettan i åtta år.

– Man får anpassa mun efter matsäck, säger Erland Holmdahl då han förklarar hur tankarna går inför framtiden.

Eftersom LSK har varit ett elitlag i så många år, är det nästan en ny situation för klubben då man inte längre är det. Bland annat strukturerade man om i laget och fick en ny tränare i rutinerade L-O Mattsson som Ljungskile Nyheter tidigare har rapporterat om. Man bygger för framtiden i LSK, och Erland Holmdahl trycker igen på vikten av att få komma tillbaka till elitfotbollen.

ERLAND HOLMDAHL HAR själv varit Ljungskilebo sedan 70-talet, och har då fått känna av både uppgång och fall som LSK-fan. Extra gott sitter minnet om den allra första Allsvenska matchen då man slog IFK Norrköping med 2-1. Också hemmamatchen mot IFK Göteborg 1997, då publiksiffran uppgick till nästan 6 000.

Fastän eldsjälarna jobbar på, dras klubben fortfarande med ekonomiska problem. En insändare i Bohusläningen under torsdagen gick så långt som att säga "låt Ljungskile gå i konkurs." Men då Ljungskile Nyheter pratar med insändarens skribent, Ulf Green, låter han mjukare än vad hans rubrik gjorde.



SVÅR SITUATION. LSK hoppas ta sig uppåt, men det krävs mer pengar.

Foto: Emma Liimatainen

– Det ser kanske ut som jag vill få Ljungskile i konkurs, men det är inte alls min andemening, berättar han.

Ulf Green är göteborgare från grunden, och bor just nu i Uddevalla. Men är inte Oddevoldssupporter, eller någon annan supporter heller för den delen. Han ifrågasätter helt enkelt bara vad skattepengarna går till. Man kanske borde låta LSK göra en rekonstruktion, och börja bygga upp igen från grunden, förklarar Ulf Green. Precis så fick till exempel handbollklubben Kroppskulturd göra, då Uddevalla kommun slutade att betala. Att börja om från början utan lånade spelare till exempel, kanske är en bra idé för LSK menar Ulf Green. För LSK är ändå ett anrikt, tungt namn.

ATT FÅ SVAR på den ekonomiska frågan är inte helt lätt. Erland Holmdahl säger själv att klubben aldrig någonsin riktigt haft en stabil ekonomi, även om han inte vill gå in på några exakta siffror. Problemet har varit att de från första dagen ägt arenan själva, något som dragit mycket pengar, berättar han. Det bidrag som LSK får av Uddevalla kommun

är egentligen inte mycket pengar i sammanhanget. Man får ett så kallat föreningsbidrag samt ett anläggningsbidrag som enligt uppgifter från Uddevalla kommun är på drygt 140 000. Båda är till för att stötta barn- och ungdomsaktiviteter. Lånet på 400 000 som det nyligen pratats om är sedan några år tillbaka helt avbetalt, säger Kenneth Erlands-son, ekonomichef på Uddevalla kommun.

Men det krävs en långsiktig lösning för att LSK ska kunna klara sig i framtiden, säger Erland Holmdahl då Ljungskile Nyheter pratar med honom igen. Även om privatpersoner har bidragit med ungefär 10 miljoner under årens lopp, räcker inte det, enligt Erland Holmdahl. Klubben behöver nå en ekonomisk lösning innan årets slut.

– Vi är vid vägs ände, det är sanningen, säger han. Ingen orkar med den här pressen som vi lever under.

MALIN SÖDERBERG

malin.jl16@edu.ljungskile.org

KRÖNIKA: *Att lära vidare*

Jag växte upp på Slättervägen i Kronogården. Jag kunde lika lite svenska som alla andra barnen på gården, men nog förstod vi varandra tillräckligt för att hitta på olika lekar ihop på den lilla gården. Jag blev ofta hembjuden till mina kompisar där det alltid bjöds på olika maträtter. Oftast smakade den stark kardemumma och lime, vilket kanske inte riktigt föll mig i smaken men som jag alltid åt upp ändå. Det var viktigt att visa uppskattning för andra kulturer. *Det hade mina föräldrar lärt mig.*

NÅGRA ÅR SENARE i mellanstadiet fick jag se hur ett killgäng spottade på min klasskamrat för han var mörk. Alla i det killgänget hade snaggat hår, kängor och tigha jeans med kedjor hängandes i fickorna. Jag minns hur magen knöt sig den dagen och jag minns den känslan av orättvisa. *Jag undrar vad deras föräldrar hade lärt dem.*

NÅR JAG Började högstadiet hade jag tuffat till mig lite. Färgat håret mörkt, skaffat mig en lite annorlunda stil och varit på mina första fester. Oftast var det alltid hemmafester man gick på och man drack alltid något man hade snott med sig hemifrån. Den hemska häxblandningen av olika sorters sprit och Fanta Exotic hemsöker mig än. Jag minns hur min bästa tjejvän blev kallad "negerhora" för hon inte ville prata med en kille. Den gången var första gången jag slog någon riktigt hårt. Jag slog honom så hårt att jag tror att den höga musiken tystnade runtomkring oss. *Att slåss var inget mina föräldrar hade lärt mig.*

JAG MINNS i gymnasiet när jag var hemma hos farmor och hälsade på. Vi satt ute på hennes lilla balkong och drack kaffe. Hon hade dukat fram hallongrottor och några andra finska kakor som jag än i dag inte är så förtjust i men som jag åt av för att vara hövlig. På fotbollsplanen intill spelade några killar fotboll och när en av dem gjorde mål skrek ena laget glatt. "Dessa negrer" sa farmor högt och tittade på killarna som sprang segervarv samtidigt som hon tog en klunk av kaffet. Min hjärna gick i högvarv. Henne kunde jag inte slå till. Hon var ingen främling på en fest. Så jag sa ingenting. Jag drack upp mitt kaffe, tackade för mig och gick hem. *Att se på andra människor med nedvärderande syn var inget mina föräldrar hade lärt mig.*

PÅ LÖRDAG KOMMER Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera i centrala Göteborg. Samtidigt pågår årets Bokmässan som har temat "bildning". På mässans hemsida står det: "Vi lever i en tid av förändring. Demokratins grundvärden – öppenhet, tolerans, jämlikhet – utmanas från flera håll."

Här fortsätter min utmaning. *Att lära vidare det mina föräldrar lärde mig.*

EMMA LIIMATAINEN

emma.jl16@edu.ljungskile.org



På gång

Öppet hus

Under öppet hus i Ljungskilegården bjuds det bland annat på korvgrillning, tipspromenad och trekamp.
Söndag 1 oktober klockan 14–17.

Fotboll

Ljungskile SK spelar hemmamatch mot Kristianstad FC på Skarsjövädden.
Lördag 30 september klockan 15.

Afternoon Tea

Omtanke Ljungskile bjuder in till afternoon tea i förmån till långsiktig utveckling för behövande. Kaffe – och fikaservering finns. Lördag 30 september klockan 15–16.

Jazzkväll

Musikdokumentären I called him Morgan av Kasper Collin visas på Ljungskile

bio och efter det bjuds det på livemusik i Ulvön av musiklinjens afroren.
Torsdagen 5 oktober klockan 19.

Tjejkväll

En dag i Uddevalla centrum för tjejer i alla åldrar. Det kommer bland annat vara en modevisning vid Gallionen. Uddevalla centrum lördag 30 september klockan 12.

Nästa nummer kommer fredagen den 6 oktober 2017